

# In 't groene dal

volksliedjes.overtuin.net

Voice

In't groe-ne dal, in't stil-le dal, waar klei-ne bloem - pjes groei-en, daar

ruist - een blank - e wa - ter-val, en drup-pels spat - ten o - ver-al, om ie - der bloem - pje

te be-sproei-en, ook 'klein - ste, om ie - der bloem - pje te - be-sproei-en, ook

'klein - - - - - ste.

tekst: J.P. Heije

muziek: J. Beltjens

Daar boven op der heuvelen spits  
waar forse bomen groeien  
daar zweept de stormvraag fel en bits  
daar treft de rosse bliksemflits  
en slijt, bij 't dav'rend onweerloeien, de grootste,  
en slijt, bij 't dav'rend onweerloeien, de grootste.

Omhoog, omlaag, op berg en dal  
ben 'k in de hand des Heeren.  
Toch kies ik, als ik kiezen zal  
mijn stille plek, mijn waterval  
toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, de kleinste,  
toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, de kleinste.