

De fles

De fles speelde een grote rol, in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Jij trouwe vriend, jij schonk nadien, mij menig levensles. Ik heb gelachen en geweend, bij jou mijn trouwe fles.

Refrein:

Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder qaan Laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan.

Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan.

En als ik afgemonsterd was, dan was miin eerste gang, Het meisie waar ik veel van hield, mijn hele leven lang, En als een ander naar haar keek, dan flikkerde mijn mes, Dan werd ik om miin neus wat bleek, en greep weer naar de fles.

Refrein:

En mocht ik 'snachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, Bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld En seint dan onze marconist, het noodsein S.O.S.. Dan qaat mijn laatste groet aan wal, gestoken in een fles.

Refrein: